



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ, ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ  
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974  
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ Γ' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ,  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΚΥΡΙΑΚΗ 30.6.2019, 10:00 Π.Μ.**

Ιερό καθήκον, ανεξίτηλη μνήμη και πατριωτική ευθύνη μάς οδήγησαν σήμερα εδώ – στην Ιερή γη της Μακεδονίας και στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη – στο Ετήσιο Μνημόσυνο αυτών που πλήρωσαν με τη ζωή τους την προάσπιση της ελευθερίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου. Οι κοινοί αγώνες της Μακεδονίας και της Κύπρου για ελευθερία και αξιοπρέπεια, και για διασφάλιση της εθνικής ταυτότητας και της πίστης μας, ενδυναμώνουν συνεχώς τις σχέσεις του βορρά και του νότου του Ελληνισμού και προδιαγράφουν ακόμα πιο ευοίωνα το μέλλον τους. Ευχαριστώ το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, την Ένωση Κυπρίων Βόρειας Ελλάδας και την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος για τη διοργάνωση του Μνημοσύνου.

Τελούμε σήμερα το τεσσαρακοστό πέμπτο ετήσιο μνημόσυνο όσων έπεσαν ηρωικά το μαύρο καλοκαίρι του 1974 στη διάρκεια του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής που το ακολούθησε. Ο σεβασμός και η απόδοση τιμών στους νεκρούς, όμως, μπλέκονται με την οδύνη και τον πόνο για το διπλό αυτό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού ελληνισμού και της μακραίωνης ιστορίας του.

Παρά τις τρεισήμισι χιλιάδες χρόνια ελληνικής ιστορίας και τις πολλές μάχες που έδωσε με κατακτητές, ο κυπριακός λαός δεν πέτυχε τη δικαίωση των αγώνων του, αφού ο απελευθερωτικός αγώνας του 1955-59 δεν εκπλήρωσε τον προαιώνιο πόθο της Ένωσης της Κύπρου με τη Μητέρα Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, που αγωνίστηκε να ανδρωθεί, και σε λίγα χρόνια πέτυχε το θαύμα μιας ευημερούσας Κύπρου.

Τα πάντα διακόπηκαν με το πραξικόπημα της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 1974 που διέπραξε η Χούντα των Αθηνών. Οι Συνταγματάρχες εφάρμοσαν τα ειδικά σχέδια τους ενάντια στην έννομη τάξη της Κύπρου και στον εκλεγμένο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Η δημοκρατία κατέρρευσε, η τάξη καταλύθηκε και στο νησί επικράτησε το χάος. Τις μέρες που ακολούθησαν η Τουρκία ολοκλήρωσε τη στρατιωτική προετοιμασία που από καιρό έκανε εις βάρος της Κύπρου, εκμεταλλεύτηκε διπλωματικά το πραξικόπημα, και στις 20 Ιουλίου, στο όνομα δήθεν της «αποκατάστασης της ειρήνης», εισέβαλε απροκάλυπτα και απρόσκοπτα εναντίον του νησιού.

Τα διχοτομικά σχέδια της Τουρκίας έφεραν θάνατο και προσφυγιά, βομβαρδισμούς, καταστροφές, λεηλασίες, βιασμούς. Οι άνθρωποι έχασαν σπίτια και περιουσίες, συγγενείς και συγχωριανούς, τις πόλεις και τα χωριά όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Το 37% του εδάφους της Κύπρου πέρασε στα χέρια των κατακτητών και η Κύπρος μετατράπηκε σε ένα πελώριο προσφυγικό καταυλισμό, που σε τίποτε δεν θύμιζε το προηγούμενο πρόσωπό της.

Μέσα από τις στάχτες και τα ερείπια όμως σύντομα αναδύθηκε η δύναμη και το πείσμα της επιβίωσης. Ο λαός μας όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά στάθηκε στα πόδια του και πάλεψε, ώσπου πέτυχε το θαύμα. Και τριάντα χρόνια μετά, η Κύπρος κέρδισε την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ισότιμο μέλος.

Όλα αυτά τα χρόνια η Τουρκία παραμένει αδιάλλακτη στην πορεία για ολοκλήρωση των διχοτομικών σχεδίων της για την Κύπρο. Περιφρονεί τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών και επιδεικνύει παντελή έλλειψη βούλησης για οποιαδήποτε συνεργασία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία χρέος έχει να συνεχίσει με επιμονή και συνέπεια τον αγώνα για τη λύση του Κυπριακού, απελευθέρωση και επιστροφή των προσφύγων στην πατρίδα γη. Η λύση πρέπει να εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο, στις αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να διασφαλίζει την ειρήνη και την ευημερία όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού. Πρέπει να αποτρέπει την ήδη εγκληματικά συντελούμενη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού, που σκοπό έχει να καταστήσει την Ελληνοκυπριακή πλευρά μειοψηφία και να παραχαράξει την εδώ και 3,5 χιλιετηρίδες ιστορική πραγματικότητα του τόπου μας.

Κυρίες και κύριοι,

Θέλουμε να ζήσουμε σε μια πραγματικά ελεύθερη Κύπρο, χωρίς εγγυήσεις και στρατεύματα, χωρίς συρματοπλέγματα μίσους και διαχωρισμού. Οραματιζόμαστε μια πατρίδα ελεύθερη και επανενωμένη, μια Κύπρο της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, όπου όλα τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι κατοχυρωμένα και διασφαλισμένα.

Μέλημα μας, ήταν και πάντοτε παραμένει η συνέχιση του αγώνα για την προάσπιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την πλήρη διακρίβωση της τύχης ενός εκάστου αγνοουμένου και την εξεύρεση μιας δίκαιης, βιώσιμης και πρωτίστως λειτουργικής λύσης για το κυπριακό ζήτημα, η οποία θα διασφαλίζει την επανένωση της χώρας και την πλήρη ανεξαρτησία και κυριαρχία της πατρίδας μας.

Μία λύση, απολύτως συμβατή με την ιδιότητά μας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές των δημοκρατικών χωρών των ΗΕ, και η οποία θα δημιουργεί εκείνες τις προϋποθέσεις και συνθήκες που θα επιτρέπουν τη διαρκή ειρήνη στην πατρίδα μας, μακριά από τις όποιες ξένες εξαρτήσεις και αναχρονιστικές εγγυήσεις, δίνοντας σε όλους τους Κύπριους, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, το δικαίωμα να ζήσουν σε ένα κανονικό κράτος, σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας.

Όπως ενδεχομένως θα γνωρίζετε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη αποστείλει πολύ πρόσφατα επιστολή στον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα το ΟΗΕ ζητώντας την

παρέμβαση του προκειμένου να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που έμειναν στο Κρανς Μοντανά.

Την ίδια ώρα όμως οφείλουμε να επισημάνουμε πως η επανέναρξη των συνομιλιών δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άρση των προκλητικών ενεργειών της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου.

Στην προσπάθεια μας αυτή έχει ταχθεί στο πλάι μας και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία με την πρόσφατη αναφορά στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προειδοποιεί την Άγκυρα πως τυχόν συνέχιση των παράνομων ενεργειών της όχι μόνο δεν γίνεται αποδεκτή αλλά θα προκαλέσει και την αντίδραση της με πρακτικά μέτρα κατά της Τουρκίας η οποία ειρήσθω εν παρόδω είναι υποψήφιο μέλος για ένταξη στην ΕΕ.

Από πλευράς μας, θα ήθελα να μεταφέρω την ισχυρή βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ιστορικής ευθύνης και να πράξει ό,τι είναι δυνατόν, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ασφαλούς και ειρηνικού περιβάλλοντος στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχής μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε – και θέλω προς τούτο να ευχαριστήσω την Ελληνική Κυβέρνηση - πάντοτε στο πλευρό μας την αλληλεγγύη, την ανιδιοτελή και συνεχή στήριξη της Ελλάδος.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σας διαβεβαιώνω πως δεν θα συμβιβαστούμε με το απεχθές στάτους κβο της κατοχής και της μοιρασμένης πατρίδας, ούτε με την παθητική ροή του χρόνου που το εδραιώνει. Τη διχοτόμηση θα την αντιπαλέψουμε, γιατί μόνο νέα δεινά θα φέρει στην πατρίδα μας. Έχουμε χρέος να χαλυβδώσουμε την πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας και να γαλουχήσουμε τα παιδιά μας με τις αιώνιες αξίες και τα ιδανικά της φυλής μας. Να διαφυλάξουμε την ιστορική μας ταυτότητα, την ελληνική μας παιδεία και την ελληνική μας γλώσσα, την ορθόδοξη μας πίστη, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό μας.

Ο αγώνας που διεξήγαγαν οι ηρωικοί πεσόντες στο πραξικόπημα και την εισβολή δεν επιτρέπει ούτε τον εφησυχασμό ούτε το ξεπούλημα της γης μας. Στόχος της πολιτικής της Κυβέρνησης και όλων των ενεργειών μας είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διασφαλίζουν την ειρηνική απελευθέρωση της γης μας από τα στρατεύματα κατοχής, και την επανένωση του νησιού μας.

Κυρίες και Κύριοι,

Σαράντα πέντε χρόνια μετά την τραγωδία του 1974 η ύπαρξη των συρματοπλεγμάτων στην καρδιά της μοιρασμένης Λευκωσίας εξακολουθεί να προκαλεί οδύνη, αλλά και ντροπή σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Χρέος όλων των Ελλήνων, από τη Μακεδονία μέχρι και την Κύπρο, είναι η αποτροπή καταστάσεων όπως αυτές που οδήγησαν στην τραγωδία, και η διατράνωση της απόφασης πως ο Ελληνισμός, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες του, ξέρει να υπερασπίζεται τα δικά του με εγρήγορση και αποφασιστικότητα. Το μνημόσυνο των πεσόντων στην τραγωδία του 1974 ας είναι παράδειγμα για αποφυγή λαθών, πηγή δύναμης και εφελτήριο διεκδίκησης της εθνικής μας αξιοπρέπειας.

Αιωνία τους η μνήμη.